

Stichting Freedom Emmen

Jaarverslag 2017



Over de stichting

Stichting Freedom Emmen heeft als uitgangspunt dat het evangelie van Jezus Christus Gods reddende kracht is voor iedereen die gelooft. We willen daarom ook dit evangelie aanbieden aan zoveel mogelijk mensen. Ook willen we mensen die eenmaal het nieuwe leven met Jezus Christus hebben ontvangen helpen in het volgen van Jezus, door hen te onderwijzen in alle dingen die Jezus aan zijn leerlingen heeft onderwezen en staan opgetekend in de Bijbel.

Het evangelie

Het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Romeinen 1:16.

We weten dat Jezus mensen werkelijk vrij kan maken en een mensenleven volledig kan vernieuwen door wedergeboorte. Wedergeboorte houdt in dat iemand zich realiseert schuldig te staan tegenover God, vanwege de zonden die hij/zij heeft gedaan. Door zich hiervan te bekeren en zich vervolgens te laten dopen in Jezus Christus - door onderdompeling in water - zal de Bijbelse belofte in vervulling gaan en zal men de Heilige Geest ontvangen. Hierdoor is een nieuw mensen geboren die in staat is om oude slechte gewoontes te laten en in plaats daarvan goede daden te doen. Eén van die goede daden is om anderen bekend te maken met het evangelie en hen tot wedergeboorte te brengen. Zo verspreidt het evangelie zich van persoon tot persoon.

Aanpak

Bovenstaande kan op veel verschillende manieren verwezenlijkt worden. Stichting Freedom Emmen doet dit via het openstellen van een evangelisch centrum in de binnenstad van Emmen (Kerkpad 5, Emmen) en via ondersteuning van soortgelijke activiteiten elders.

Via social media en mond-op-mond reclame nodigen we mensen uit om het pand te bezoeken. Daar krijgen ze vervolgens een presentatie van het evangelie en zetten we ons in om mensen te helpen op verschillende manieren, zowel geestelijke als praktisch.

Een terugblik op 2017

Er zijn dit jaar hele mooie dingen gebeurt. We hebben gezien hoe God niet alleen het café gebruikt om mensen te introduceren met de weg van Jezus Christus - het blijkt ook een geweldige plek te zijn voor discipelen om elkaar te ontmoeten. In die zin werkt het café echt samenbindende voor discipelen binnen Emmen en omstreken.

Inrichting van het Jesus Cafe

We zijn het jaar begonnen met de inrichting van het Jesus Cafe. Door de aankoop van leuke oude spullen, een prachtig meubilair in combinatie met de reeds bestaande inrichting werd het geheel omgetoverd in een prachtig bruin cafe.

Worship en thema avonden

In het café zijn het afgelopen jaar verschillende thema en worship avonden gehouden. De thema avonden werden georganiseerd onder de naam 'Vraag maar Raak'-avonden.

In 2017 zijn de volgende avonden georganiseerd

- NOV 8 - Vraag.Maar.Raak avond: "Dooop in de Heilige Geest"
- OKT 15 - Jesus Café =Worship
- SEPT 27 - Vraag Maar Raak : avondmaal
- SEPT 3 - Jesus Café = Worship
- AUG 26 - Onderwijs en vraag maar raak avond.
- JUL 28 - Worship Avond
- JUL 12 - Vraag-Maar-Raak avond over Dopen.

De bezoekersaantallen waren zeer divers: van een volle bak tot aan 1 bezoeker. Toch hebben we gezien dat het niet om de aantallen gaat, aangezien de avond met 1 bezoeker ging over de doop. En deze ene bezoeker was na afloop van de avond overtuigt dat hij de Heer moet volgen in gehoorzaamheid en liet zich nog diezelfde avond dopen en zijn zonden afwassen.

Publiciteit!

Via TV Drenthe, Radio Emmen, Dagblad van het Noorden en Emmen.nu kwam iedereen in Emmen te weten over ons cafe.

Emmen

Emmens eerste Jezus café biedt bakkie troost of thee

Geplaast op zaterdag 21 januari 2017 17:55



Robbert, Louis en Henk in cafe. © Martin Laning

[Delen](#) [Tweet](#) [Linked in](#) [Delen](#) [Pin it](#) [Mail](#)

Emmen - De buurt hoeft niet bang te zijn dat hun nachtrust verstoord wordt door psalmen zingende bezoekers die een glaasje te veel op hebben.

In het binnenkort te openen Jezus Café Freedom aan, hoe kan het ook anders, het Kerkpad in Emmen wordt namelijk geen alcohol geschonken. Uithater Louis Bakker is een van de 16 initiatiefnemers van het Jezus Café. Jezus met een s, want dat klinkt volgens hem minder formeel dan de officiële spelling. Samen zijn vrienden Robbert Dam en Henk Veldman is hij bezig met de laatste loodjes voor de opening. Bezoekers zijn straks van harte welkom in het pand van de voormalige konditorei De Lelie en krijgen gratis koffie of thee. Voorwaarde is wel dat ze open staan voor een gesprek over het geloof.

Bruine kroeg

Het Jezus Café ademt door de donkere houten meubels de sfeer van een bruine kroeg. De mooie, bijna antieke kassa op de balie staat er alleen voor de sier. De tap ontbreekt. 'Ik schenk geen drank of frisdrank

Verwarmings- en internetproblemen

Het pand aan de Kerkpad 5 vormde ooit één geheel met het naastliggende pand. Toen we panden een aantal jaren geleden zijn gesplitst, zijn alle kabel en verwarmingsleidingen doorgesneden. Hierdoor beschikte ons pand niet over een KPN of Ziggo aansluiting. Ook waren er geen mogelijkheden om het pand te verwarmen.

Dit bleek ingewikkelder dan gedacht. Na verschillende pogingen te hebben gedaan om het pand via een CV of pelletkachel te verwarmen, bleek dit niet mogelijk en is er besloten om het pand via stroom (straalkachels) te verwarmen. Natuurlijk is dit een hele kostbare oplossing, maar voor het afgelopen jaar bleek dit de enige mogelijkheid om het pand warm te krijgen. In 2018 hopen we over te stappen op een CV installatie, aangezien er ontwikkelingen zijn in de flat boven het pand om daar de installaties te vervangen.

Ook het leggen van een nieuwe internetverbinding verliep niet zonder problemen. Tijdens het schieten van de kabel vanaf de Grote Kerk richting het Jezus Cafe, werd er een waterleiding geraakt, waardoor een groot deel van het centrum zonder water kwam te zitten. Hierdoor was het café wel in één klap bekend bij iedereen in Emmen.

Water loopt Emmer Jezuscafé binnen

© 3 april 2017 • Jan Willem Horstman • Drenthe



Direct dit artikel delen:



Bij het onlangs geopende Jezuscafé in het Emmer centrum is maandag een waterleiding gesprongen. Volgens Robbert Dam, vrijwilliger van het Jezuscafé, is bij graafwerkzaamheden aan het Kerkpad een buis van de waterleiding geraakt. Het water stroomde de stadsvloer op en het Jezuscafé en de daarnaast gelede kledingzaak binnen.

Verschillende mensen aangeraakt door God

Via het cafe zijn een aantal contacten gelegd met mensen die openstaan voor Jezus. We mochten een aantal mensen tot wedergeboorte zien komen! Ze werden gedoopt en verder begeleid door discipelen in de omgeving.

Vrijwilligers

Dit jaar dienden verschillende vrijwilligers zich aan, waardoor we in het vervolg elke woensdag en vrijdag open kunnen zijn.

Geen huur meer betalen!

Aan het einde van het jaar werd ons pand aangekocht door iemand die het werk een warm hart toedraagt. Deze persoon stelt het pand vervolgens kosteloos ter beschikking stelt aan onze stichting. Hierdoor hoeft onze stichting niet langer huur te betalen (vanaf 1 januari, 2018).

Bestuurssamenstelling in 2017

Het bestuur van de stichting werd geheel 2017 gevormd door:

- Eric Louis Bakker, Emmen (voorzitter)
- Hendrik Veldman, Emmen (secretaris)
- Robbert Dam, Emmen (penningmeester)

Financieel jaarverslag 2017

Onderstaand vindt u een balans en een staat van baten en lasten betreffende afgelopen boekjaar.

Het totaal eigen vermogen van de stichting was op 1-1-2017: EUR 5000.

Staat van baten en lasten

Baten

| | |
|----------------------------|------------------|
| Giften | € 9982,38 |
| <i>Totaal baten</i> | € 9982,38 |

Lasten

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Inkoop voorraad | € 1065,35 |
| Energie | € 339,030 |
| Internet | € 214,21 |
| Huisvesting | € 6650,00 |
| Verzekeringen | € 191,50 |
| Inventaris | € 1993,01 |
| Belasting | € 587,88 |
| Promotie | € 25,45 |
| Licenties | € 321,62 |
| Onderhoud | € 1556,87 |
| <i>Totaal lasten</i> | € 12944,92 |
| Resultaat 2017 | € -2962,54 |